



Jeg så dig

Nathanael var virkelig i tvivl, da hans ven, Filip, fortæller ham, at han havde set Messias.

'Kom selv og se', svarede han - og det gør Nathanael så, og han bliver så berørt, fordi Jesus SÅ ham. Hvad havde Nathanael kæmpet med under det figentræ? Det ved vi ikke, men han bliver berørt af, at Jesus virkelig SÅ ham i hans tanker eller kamp.

Der er så meget LHOP-ånd her. Kom og se: tjek det selv ud. Vi involverer os og gør vores egne erfaringer. Vi følger ikke andre, men sammen følger vi Jesus. Vi gør som Filip, vi deler vores historie og opmuntrer hinanden til selv at tro på, at det også kan ske for os.

Jesus finder os under vores figentræer. Er du gået lidt i stå med at bede for dine 5, mangler du nogen at følges med? Nathanael blev så berørt af at være set på den måde, og Jesus gav ham bare endnu mere: du skal få større ting at se! Det er et løfte! Nathanael gribes af Filips vidnesbyrd, handler på det, erfarer Jesus allerede har set ham i hans situation, og han får løftet om at se endnu mere ... altså om selv at stå med sine egne vidnesbyrd om, hvad Jesus vil lade ham erfare.

Hvor er der stor kraft i at dele sine historier - vi modtager også meget gerne dine historier.

Lad jer inspirere af Heidis oplevelse af at velsigne sit lokale supermarked:

Velsign dit lokalområde:

Jeg bor i nærheden af et supermarked, som har været et af de mest rodede af slagsen, jeg kender. Det er næsten kun, fordi det ligger så tæt på, hvor jeg bor (og er billigt), at jeg har været en trofast kunde. På et tidspunkt begyndte de at stramme lidt op, og noget ændrede sig i en positiv retning. Jeg begyndte at velsigne supermarkedet og dets personale, og når jeg handlede, sagde jeg til personalet, at der virkelig var begyndt at ske ændringer i butikken. De talte pænt til kunderne og fortalte, at de havde fået ny leder. Jeg fik nogle af de typiske mails, hvor forretninger beder deres kunder give respons, og jeg kommenterede i mailen den positive udvikling. En dag, da jeg handlede, sagde jeg, hvad jeg havde skrevet i mailen, og personen ved kassen kunne genkende min mail. Så har det stået lidt stille med udviklingen - og med at velsigne stedet - men tænk, så her i foråret er supermarkedet blevet helt renoveret, indrettet anderledes og er nu virkelig et indbydende sted at handle. Jeg tror, det forvandler at velsigne i Jesu navn. Både mennesker, steder - og supermarkeder.

Heidi Kristiansen, Roskilde

Sommercamp 2024 på Sarons Slette:

Med dette netværksbrev vedhæfter vi programmet for sommercampen. I kan tilmelde jer allerede nu, og vi håber mange af jer har lyst at støtte op om campen. Det er en unik mulighed for at have og pleje fællesskab med hinanden, få tanket op og en enestående mulighed for at tale med Anne de Leyser, som er med os næsten hele ugen.

Der bliver LHOP for børn, som internationalt er et af LHOPs fokusområder; 4-5 eftermiddage, hvor børn og voksne sammen følger Jesus, lytter til ham og praktiserer LHOP-livet sammen. Vi håber på at se familier med børn tilmelde sig campen, og vi længes selvfølgelig allermost efter, at folk må komme og få et livsforvandlende møde med Jesus.

Programmet vedhæftes, så du kan tage det med i dine ferie-overvejelser og dele programmet med andre omkring dig. Det er nok Danmarks billigste sommercamp. Der er lagt en video på YouTube, som er delt på vores Facebookside, [se her](#) - tak, om I vil dele den i jeres netværk og invitere folk til at være med.

Sæt  i kalenderen:

Bønnedag den 18. maj 2024 kl. 9.30 - 17.00:

Endnu en bønnedag på Sarons Slette.
Karin Kühl deltager og underviser, og der vil være bøn for syge.

Zoom-samling den 11. juni 2024 kl 17.00 - 18.00:

Deltag i mødet via Zoom app eller browser:

<https://phabsalon.zoom.us/j/67976964983?pwd=ZzBDSzhpKzFaVi9DZkxFdXY1LzZUdz09>

Uge 27 fra 29. juni til 6. juli 2024:

Camp 2024 på Sarons Slette. Se vedhæftet program.

30. - 31. august 2024: Nordisk konference i Göteborg i Sverige:

Mere information, når vi kommer tættere på - men det er spændende, som LHOP breder sig i hele Norden.