

Netværksbrev januar 2023



Nytårsfortsæt

I disse dage er der lagt en nytårsvideo op med opfordring til at vi alle står sammen om at gøre kalebspørgsmålene til vores nytårsfortsæt. Hvem sender du, Gud, på vores vej?

<https://youtu.be/dDahn8EtqC8>

Gud forbereder det, han sender, og han designer det, så det passer til netop dig. Vi skal bare lytte og være tilgængelige, så instruerer han os og bruger os. At bede bønnen "Hvem sender du på min vej, Gud" er en bøn, du får svar på. Han sender folk, og han bruger dig. Og sådan kan vi indtage vores plads i Guds world wide mission.

Der går ikke 14 dage, så har du dit eller dine egne vidnesbyrd om, hvem Gud sender, og hvordan han bruger dig. Del gerne videoen i jeres netværk og på Facebook, og tak om du vil skrive og fortælle et eller flere af de vidnesbyrd, du oplever. Har du mod på at optage dig selv på video, så send meget gerne en video på ca 2 minutter til mig. Jeg skal nok redigere. Vi vil gerne dele hinandens historier, fordi de er vigtige vidnesbyrd om, at Gud arbejder i dag, og han bruger helt almindelige mennesker, som dig og mig.

Udholdenhed

I juleferien var vi samlet i støttegruppen og tanken om at stå fast i udholdenhed dukkede op. Vi opfordrer alle til at være trofaste og udholdende, og til at bruge netværket. Vi er her, for at ingen skal stå alene, og vi ønsker at støtte alle. Vi tror på, at vi går længst, når vi følges!

Sæt **X** i kalenderen:

26. januar: Stuemøde hos Else Marie Christensen, nær Rosengårdsvænget, Odense

Tilmelding: sker til Else Marie på mail em@dd36.dk - her får du også kørselsvejledning

Emne: Hvad er LHOP - introduktion i væsentlige pejlemærker

2. februar 19.00 - 20.00: Zoommøde

Vi inviterer til fællesskab, opmuntringer, undervisning og tid i mindre grupper

11. marts Aglow Falster

Tema: LHOP: bøn og mission v/Birgitte Steffensen-Thomasen

Uge 29: LHOP Seminar på Sommeroase

6-8 oktober Nordisk konference i Baptistkirken Roskilde

Det må I ikke gå glip af!

Lad os kalde på ALLE generationer

Der er nok en tendens til, at det er det ældre segment, der især investerer i bøn, og derfor også først fanger LHOPs vision: at se Guds Rige komme HER. Internationalt arbejdes der på at udvikle materiale til børn, og også i Danmark starter der sådan en gruppe. Hvad ville der ikke ske, hvis ungdomsgruppen i din kirke blev grebet af at velsigne og spørge Gud, hvem sender du på min vej? Eller unge på gymnasiet, eller i fodboldklubben? Del derfor gerne videoen og visionen om LHOP med børn og børnebørn, ungdomsmedarbejdere i kirken osv. osv. Vi kommer gerne og folder perspektiverne ud. Tænk, når både børn, unge og gamle tager deres plads i hverdagen til rådighed for Gud optaget af at velsigne og bede "Komme dit Rige".

Godt nytår

Kjeld, Inga og Birgitte