

Hvem har du for nylig delt en historie med, som fortæller, hvad Gud har gjort?

Hvem sender du, Gud, på min vej?

Når vi engagerer os i livet med det spørgsmål som ledetråd, så vil vi automatisk erfare, at Gud svarer og lader mennesker krydse vores vej. Vi kan være helt trygge, for Gud både sender, forbereder og designer det, så der er noget, vi kan træde ud i. Vi skal måske hjælpe, velsigne eller fortælle, at der findes en god Gud. Inden 14 dage så vil du stå med dine helt egne friske vidnesbyrd om, hvem Gud har sendt, og hvordan han brugte dig lige der.

Hermed en invitation til at være tilgængelig for Gud og lade ham bruge netop *dig* over for dem, han sender. Måske vil du se anderledes på en pligt opgave eller en hurtig handletur eller julens travle kalender.

De forskellige små og store historier, vi bliver en del af på den måde, opfordrer vi til at du deler med andre - og send dem meget gerne til os, hvis vi må bringe dem.

Opdateringer:

Netværket vokser stille og roligt her i Danmark. For hver gang sender vi netværksbreve ud til flere og flere, og fb-siden har nu over 360 medlemmer. Inviter endelig jeres kristne venner med.

lhop.dk er vores nye hjemmeside. Allerede nu kan du finde ned sidste netværksbreve der og ellers er siden under udvikling.

Til foråret udkommer bogen om LHOP. Det bliver en undervisningsbog, der inviterer til følgeskab og engagement i visionen at se Guds Rige komme. Den udfolder pejlemærkerne og opfordrer til at starte LHOP der, hvor vi bor og så dykker bogen ned i vores historie og rødder. *Tak for forbøn for processen med at færdiggøre bogen.*

Siden sidst har vi haft konference i Roskilde med 50-60 deltagere, og endnu et besøg i Bønnehuset i Oslo med tid til at netværke og dele drømme og visioner med vores norske venner.

Vi arbejder også på en Nordisk Konference i Roskilde til næste efterår. Dato mm vil forventeligt være klar til næste netværksbrev.

Sæt X i kalenderen:

Jule-zoom

Torsdag den 29. december 11.00 - 12.00

Vi inviterer til fællesskab, opmuntringer, undervisning og tid til at dele egne historier om udfordringer og glæder og velsigne hinanden i mindre grupper.

<https://phabsalon.zoom.us/j/65711065610?pwd=SFpUUHJxSlg3Z253N2tCSXowOXMzZz09>

Kjeld fortæller fra Roskilde:

Vi er en gruppe i Roskilde, der i knapt 2 år, hver 14. dag mødes og beder for vores 5 personer, og sammen beder fredagsvelsignelsen. Herunder velsigner vi forretningslivet i byen. Vi har kunne konstatere at i en undersøgelse fra ICP/Cowi viser at forretningernes omsætning er steget med 5%, ikke kun i byen, men også de mindre byer i kommunen. Artiklen skriver at det er langt bedre end for landet som helhed, og mere end andre byer på Sjælland.

Vi beder også for vores Universitet og uddannelsessteder, og vi har set, at der senest er flyttet en kandidatuddannelse i Sygepleje til Roskilde Universitet. RUC er nabo til et andet uddannelsessted, hvor der er to personer som har en bønnegruppe på deres arbejdsplads og RUC. Gud svarer på vores bønner, langt udover hvad vi forstår.

Velsignelsens vej en oplagt julegave

Bogen udkom i oktober. *Velsignelsens vej* er mere end en bog, men et perspektiv og en måde at leve på. Bogen er en efterfølger af *Strømme af nåde*. Kan bestilles hos Mediacellen eller her hos mig. Pris 160 kr plus porto.



Fred og glæde

Kjeld, Inga og Birgitte