

*Vil du være med i bøn for konferencen den 8. oktober?*

*Vil du overveje, om du kender nogen, du kan invitere med, eller om du på anden måde kan reklamere for konferencen? Vi er i forventning til, hvad Gud har til os den dag.*

### Hvad er så specielt ved Lokale Bønnehuse?

Jeg tror, det er specielt kraftfuldt, fordi det er så enkelt. Du kan stoppe op lige nu midt i læsningen og beslutte dig for at gå velsignelsens vej, at bede Guds Rige komme i dit lokalområde, bede Gud vise dig, hvordan dit område ser ud i hans perspektiv og hver dag spørge: Hvem sender du på min vej? Det bringer os direkte ind i bøn og mission i dagligdagen på en helt naturlig måde.

LHOP er IKKE et udtryk for nyeste trend, der med tiden skiftes ud med noget andet smart. Tværtimod så har Lokale Bønnehuse rødderne dybt nede i keltisk spiritualitet. Her er åndens ledelse, bønnerytmer, enkelthed, gavmildhed, gæstfrihed og kærlighed til Guds skaberværk nøgleord. Se og del meget gerne de små videoer på vores facebookside Local Houses of Prayer - Danmark.

**Velsignelsens vej** udkommer NU til oktober. *Velsignelsens vej* er mere end en bog, det er en måde at leve sit liv på, det er et perspektiv, der både forvandler vores egne liv, men også forløser Guds hjerte der, hvor vi står og lever og velsigner i hans navn. Bogen er en efterfølger af *Strømme af nåde*.



### Lærke, kirketjener i Karlsrunder Strandkirke fortæller:

Det har været berigende for min trosrejse, at læse *Strømme af nåde*.

Det var en øjenåbner at forstå, hvordan og hvorfor, vi mennesker kan frigive og anvende Guds velsignelse i alle livets områder, og det styrkede min oplevelse af mig selv som Guds barn/tjener, at få "Go" for at gøre netop det.

Faktisk havde jeg en særlig oplevelse kort efter at have læst bogen: Der kom en mand til kirken og deltog i en morgenandagt. Efter andagten blev han siddende på bænken i kirkerummet og virkede temmelig udbrændt og ret så trist.

Jeg gik hen til ham og spurgte, om han ville snakke lidt, og det gjorde vi så. Mit hjerte skulle bare velsigne ham, og jeg bad om lov og fik "ja tak". Efter dette afslørede han for mig, at han samme morgen, midt i sine triste tanker, havde fået fra Gud "Gå ned i Strandkirken, og opsøg kirketjeneren". Han tvivlede på, at det kunne være rigtigt, men adlød, og ja, så gik det som ovenover beskrevet. Guds veje ER uransagelige! Til sidst ligger det mig meget på hjerte at udtrykke, hvilken bekræftelse det er for min tro at opleve, hvad bogens hensigt har gjort og gør ved mine kristne brødre og søstre, som har taget bogens hensigt alvorligt og lever i og med dens budskab. Her er liv, her er næstekærlighed. Gud siger Halleluja i sin himmel! ❤️

### Sæt X i kalenderen:

#### Konference d. 8. oktober i Roskilde Baptistkirke kl 9.30 - 15.00

9.30 - 10.00 "Kom til stede"-kaffe

Temaet: VELSIGNELSENS VEJ

Hvor: Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32 A, 4000 Roskilde

Program: Lovsang, vidnesbyrd, undervisning, refleksionstid og gruppetid

Medbring din egen frokost eller hop på den fælles pizzabestilling.

Arrangementet er gratis med mulighed for at give en gave til dækning af udgifter og støtte til arbejdet.

#### Zoom-møde den 24. oktober kl 18.00 - 19.00

<https://phabsalon.zoom.us/j/61670314451?pwd=OXFpalhrWkg3TGMvRGZJTVRhb0pUUT09>

Fred og glæde - og på gensyn den 8. oktober.  
Kjeld, Inga og Birgitte